
— Nu wat? —

NA de Waarschuwing



Een korte samenvatting van
de Verlichting van het
Geweten
en welke volgende stappen
te nemen

Wat is er zopas gebeurd?

–Een Verlichting van het Geweten–

Eeuwenlang heeft de Hemel de mensheid gewaarschuwd voor een komend conflict tussen Hemel en Hel, met de aarde als strijdtoneel. Sinds Jezus' offer op Calvarie, heeft Satan elk middel gebruikt om Zijn offer voor ons, ongedaan te maken. Maar nooit was hij zo succesvol als in deze generatie.

De huidige mens is alle zondebesef verloren. Kwaad wordt nu goed en zelfs rechtvaardig genoemd, terwijl het goede en het heilige worden veracht, genegeerd en zelfs veroordeeld. Maar ondanks dat onze zonden Hemelse gerechtigheid teweeg brengen, heeft Jezus ons voortdurend Zijn barmhartigheid aangeboden om verloren zielen, die willen terugkeren naar Zijn kudde, te redden.

Maar uiteindelijk heeft de mensheid het punt bereikt waar barmhartigheid en gerechtigheid elkaar ontmoeten. In een laatste daad van Barmhartigheid heeft de Heer ons een Laatste Waarschuwing verleend en wordt ons geweten en ons hart verlicht, opdat we onze bestemming zouden kennen als we ons leven onverstoorbaar verder zetten op het pad van zonde en onwetendheid.

Waar is dit te vinden in de Bijbel?

De Waarschuwing of Verlichting van het Geweten, werd door de Hemel aan talloze zieners en mystiekers geopenbaard, vooral in de laatste eeuw. Maar Jezus heeft dit ook geopenbaard in de Bijbel:

Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven.

Sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de Mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de Mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt. -Matteüs 24 : 29-30

Deze gebeurtenis wordt ook beschreven in het Boek Openbaring:

Toen Hij het 6e zegel losmaakte, kwam er een zware aardbeving. De zon werd zwart en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op aarde, net zoals in de winter onrijpe vijgen van de boom vallen als het stormt. De hemel verdween, zoals een boekrol die wordt opgerold. Alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen op aarde probeerden zich in bergen, holen en tussen rotsen te verbergen: koningen, heersers, legeraanvoerders, rijken, machtigen, slaven, vrije mensen. En ze riepen tegen bergen en rotsen: "Val op ons! Verberg ons, zodat Hij die op de troon zit ons niet zal zien! Verberg ons voor de straf van het Lam! Want de grote dag van zijn straf is gekomen en wie kan die overleven?" -Openbaring 6:12-17

En in 1934 gaf Jezus de volgende profetie aan de H. Faustina: *"Vooraleer Ik kom als Rechtvaardige Rechter, kom Ik eerst als Koning van Barmhartigheid. Vooraleer de dag van gerechtigheid komt, zal er aan de mensen een teken aan de hemel worden gegeven: Alle licht aan de hemel zal worden uitgedoofd, en er zal over de hele aarde een dikke duisternis komen. Dan zal het teken van het Kruis aan de hemel worden gezien.*

Uit de wonden van de doorboorde handen en voeten van de Verlosser, zullen felle stralen licht schijnen, die de aarde voor een tijdje zullen oplichten. Dit zal een korte tijd voor de Laatste Dag plaatsvinden. -H. Faustina

Wat is de volgende gebeurtenis?

—Het Oog van de Storm—

Toen Hij het zevende zegel losmaakte, werd het ongeveer een half uur lang helemaal stil in de hemel. -Openb 8:1

Tot op vandaag zoeken Satan en zijn demonen al wat de Christelijke maatschappij heeft opgebouwd, te vernietigen. Oorlogen, plagen, hongersnood en economische terugval, die door de Ruiters van de Openbaring werden ontketend, vertegenwoordigen de crises die de mens zelf in de hand heeft gewerkt. En in dit cruciale moment zijn we er het slachtoffer van geworden. Het uur van beslissing voor de mensheid is nu gekomen.

Het 7e zegel is een kort moment van respijt voor de wereld, het "oog van de Storm". In dit moment wordt de invloed van Satan en zijn helse krachten tijdelijk opgeschort. We krijgen dan de kans om ons te bevrijden van onze ketenen van zonde en een laatste kans om te kiezen: de Heer Jezus of de machten van het kwaad. Er is geen tussenweg meer, geen onwetendheid. Elk die voor zonde kiest, zal het bewust en uit vrije wil doen en zal zo tot het eeuwig verderf komen op het einde van deze Storm.

Satan's Laatste Confrontatie

Na het oog van de Storm, zal de beroering terug beginnen. Satan zal zijn

laatste aanval richten op de Kerk van Christus. Hij zal alle mediamiddelen die hem ter beschikking staan, gebruiken om het publiek leugens voor te houden, en verklaren dat de Waarschuwing een massapsychose was, louter een wetenschappelijk fenomeen, enz.

Satan, die de mensheid aan de rand van wanhoop en vernietiging heeft gebracht, zal zijn messias presenteren en de mens een schijnoplossing voor zijn problemen bieden ten koste van de waarheid. Deze man, die de Traditie de Antichrist noemt, zal een wereldregering, wereldreligie en wereldmunt tot stand brengen.

De mensheid zal "vrede en veiligheid" worden aangeboden in ruil voor onderworpenheid aan dit nieuwe wereldsysteem. Allen zullen worden gedwongen een "merkteken" op hun lichaam te aanvaarden.

Het beest had iedereen in zijn macht: machtigen en gewone mensen, rijken en armen, vrije mensen en slaven. Het dwong ieder om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen zij die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. -Openbaring 13:16-17

Wat moeten we nu doen?

—Bidden, vasten en zich bekeren—

Met bekering wordt bedoeld je leven in orde brengen, ver van zonde, anderen te vergeven, en te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, de Messias, onze Verlosser en onze enige redding.

Wie het nieuws gelooft en zich laat

dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. -Markus 16:16

Als geloof en bekering de wapenrusting van God uitmaken, dan zijn gebed en vasten onze belangrijkste wapens tegen de helse krachten: *"Kindertjes, degene die bidt is niet bang voor de toekomst en degene die vast is niet bang voor het kwaad. Door enkel te bidden en vasten kunnen zelfs oorlogen worden gestopt."* -**OLVrouw in Medjugorje op 25 januari 2001**

Het Tijdperk van Vrede

Tijdens de volgende paar jaren zal de wereld gezuiverd worden zoals nooit tevoren. Er zullen niet langer verschillende geloofsovertuigingen of religies zijn. De Christenheid zal worden verenigd onder één Katholieke standaard en Katholiek betekent 'universeel'. Toch zullen anderen overweldigd worden om zich aan te sluiten bij een kerk waar de mens centraal staat, een anti-kerk met een vals evangelie en de Antichrist aan het hoofd.

Op het einde zal de Antichrist en zijn volgelingen van de aardbodem worden weggevaagd en zal een Tijdperk van Vrede worden geschonken. *Deze voorafgaande tijd is dus niet het einde van de wereld, maar louter de inleiding op het nieuwe begin. JIJ* werd gekozen om geboren te worden op dit eigenste bijzondere moment van beslissing! Kom op en behoort tot de **Kinderen van God** om de overwinning te behalen over de duistere krachten!

Lees hierover meer in:

AfterTheWarning.com

CountdownToTheKingdom.com
